

1603. JÜCHEN (Schloss Dyck) 11,1 km

www.wandeldidseifel.nl



Op 45 min. rijden van de Nederlandse grens bij Bocholtz ligt één van de mooiste kastelen van Duitsland, Schloss Dyck. Een gemakkelijke wandeling langs 3 kastelen, een uitkijktoren, een schilderachtig dorpje met vakwerkhuisen en een klooster. Via veldwegen loopt u naar het dorpje Rubbelrath en dan volgt u een rustige smalle asfaltweg. Via leuke bospaadjes komt u in het schilderachtige dorpje Liedberg met fraaie vakwerkhuisen en de Mühlenturm, die u kunt beklimmen en waarop u mooi uitzicht heeft. Na een rondje door het historisch dorpje met de leuke vakwerkhuisen komt u bij Schloß Liedberg. Bij het dorpje Schlich loopt u naar Haus Fürth, een prachtige waterburcht. Via rustige smalle asfaltweg met weids uitzicht, die gelegen is tussen akkers loopt u langs de rand van het dorp Glehn naar het Nicolauskloster met de prachtige kloostertuin en Lourdesgrot. Via veldweg langs oude kastanjabomen, komt u bij Schloss Dyck. De entree van € 12,00 voor het bezoeken van het prachtige is zeker de moeite waard. U kunt het kasteel van binnen bekijken, maar de tuinen zijn de trekpleister. Het kasteel is open van 14.00 tot 18.00 uur. Attentie! Neem muntjes van € 0,50 p.p. mee voor de uitkijktoren!

Startpunt: Parkeerplaats aan de overkant van Schloss Dyck aan de L32 Jüchen. Jüchen ligt nabij Aldenhoven. Het kasteel ligt aan de L 32 tussen de dorpjes Steinforth en Damm. Het staat goed aangegeven via borden. GPS: Schloss Dyck, 41363 Jüchen,

Als u via de grensovergang Bochtoltz/Aken naar Jüchen rijdt, dan komt u langs de omstreken heel grote bruinkoolgroeve Garzweiler (nabij Jüchen), waar bruinkool in dagbouw wordt gewonnen. Indrukwekkend.

GPS afstand	Looptijd	Hoogteverschil	Totaal omhoog
11,07 km	2.25 uur	33 m	43 m



Wandelgids Ardennen
www.wandelgidsardennen.nl

1603. JÜCHEN (Schloss Dyck) 11,1 km

1. Vanaf de grote bezoekersparkeerplaats met uw rug naar de doorgaande weg gaat u R over de parkeerplaats. Aan de asfaltweg bij rode beukenlaan, zitbank en trafokast gaat u R het grindpad omhoog met rechts de asfaltweg. Vlak daarna aan de T-splitsing bij wegwijzer en fietsknooppunt 3 steekt u de doorgaande weg over en gaat u L het tweerichtingsfietspad omhoog. Na 100 m gaat u tegenover grote stenen wegwkruis R over het smalle pad en meteen daarna gaat u L over de grindweg met links het tweerichtingsfietspad/doorgaande weg/rij rode beuken en rechts weids uitzicht. Na 600 m gaat u aan de T-splitsing R over de klinkerweg met voor u in de verte de rooms katholieke St. Pancratiuskerk (1872) in Glehn, die u tijdens deze wandeling vaker zult zien. Na bijna 150 m gaat u L over het brede graspad. Na bijna 400 m gaat u aan de T-splitsing in het dorpje Rubbelrath L langs de doorgaande weg. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong, bij wegwijzer, groot zandstenen wegwkruis (1863) en zitbanken, R (Kommerhof) richting Liedberg. Na 200 m steekt u via brug de Kommerbach over en verlaat u de bebouwde kom. Vlak daarna aan de 3-sprong, met links een herenhuis bij grote boerderij, gaat u bij verbodsbord R (X) over de licht stijgende smalle asfaltweg. Negeer veldweg rechts en 500 m verder, waar u rechts weer de kerk in Glehn ziet, loopt u onder hoogspanningskabels door.

(Voor u ziet u boven aan de bosrand de koepel van kasteel Liedberg, waar u straks langs komt).

Na de volgende 500 m gaat u voor, zitbank, zandstenen kapelletje (begin 18^e eeuw) en bord "Naturschutzgebiet", L bij wit-rood paaltje het smalle grindpad omhoog met rechts de bosrand en links een beukenhaag.

(Tijdens deze wandeling passeert u zes zandstenen niskapelletjes/voetvallen (18^e eeuw), waarin een van de zeven voetvallen van de lijdensweg van Jezus worden uitgebeeld).

Na bijna 100 m negeert u bij zitbank bospadje rechts omhoog.

2. Bijna 300 m verder gaat u boven bij de volgende zitbank en bij bord "Naturschutzgebiet"

R het holle bospad omhoog, dat na 100 m links omhoog buigt. Negeer zijpaden.

(U loopt hier de Liedberg omhoog, die ongeveer een miljoen jaar geleden ontstond en met een hoogte van 56 m een van de hoogste toppen in de Nederrijnse laagvlakte is. Er werden hier stenen werktuigen uit de oude steentijd gevonden).

Na ruim 200 m, bij afsluitboom en infobord, loopt u de klinkerweg door het dorpje Liedberg omlaag. Meteen daarna aan de T-splitsing bij de Mühlenturm gaat u L kasseienweg omlaag.

(Hier ziet u rechts de ingang van de kasteelkapel, de St. Georgkapel (1707), die van 1862 tot 1915 ook dienst deed als parochiekerk.

De zeven verdiepingen tellende toren, die in eerste instantie uit 3 verdiepingen bestond, werd waarschijnlijk in 11^e/12^e eeuw met o.a. Liedbergse zandsteen gebouwd. De toren was eerst een verdedigingstoren, toen een woontoren en sinds de 16^e eeuw een windmolen en nu een uitkijplatform.

De toren kunt tegen betaling van € 0,50 beklimmen en dan heeft u schitterend uitzicht. Bij mooi weer kunt tot aan Düsseldorf en Keulen kijken).

Meteen daarna buigt de kasseienweg rechts omlaag en wordt een smalle dalende kasseienweg. Beneden aan de T-splitsing voor het mooie vakwerkhuis huisnr. 8 gaat u R (Am Markt).

(Als u hier L gaat, dan komt u meteen (huisnr. 10) bij de prachtig voormalige vakwerkhoeve genaamd Sandbauerhof/nu cultuurhuis.

Op het kleine marktplein, waar een waterpomp staat, staan mooie rijksmonumentale vakwerkhuisen uit de 18^e eeuw. Op huisnr. 1 A staat het jaartal 1788).

Aan de volgende T-splitsing, bij volgend mooi vakwerkhuis (huisnr. 31), gaat u R (Schloßstraße) de kasseienweg omhoog met rechts een rij mooie vakwerkhuisen. Aan de 3-sprong met het grote kruis, dat aan de achterkant van de kasteelkapel hangt, gaat u RD omhoog en u loopt het binnenterrein van Schloss Liedberg op, dat op het hoogste punt van de Liedberg is gelegen en waar u mooi zicht heeft op het kasteel met zijn barokke koepel.

(In de 11^e eeuw werd kasteel Liedberg voor het eerst genoemd. De met zandsteen gebouwde hoofd- of middentoren dateert uit het midden van de 14^e eeuw. Hij deed dienst als poorttoren en donjon en heeft een 1,60 m dikke muur.

Het kasteel en het landgoed Liedberg waren sinds 1279 in het bezit van de aartsbisschoppen van Keulen. In de 17^e en 18^e eeuw werd het kasteel uitgebreid en diende dit heuvelfort als zetel van de Keurvorst/aartsbisschop van Keulen. In 1701 was Zonnekoning Lodewijk XIV hier te gast. Hij ontmoette hier in het geheim de Keulse keurvorst/aartsbisschop Josef Clemens voor politiek overleg.

Het kasteel werd tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 getroffen door een bom en werd gedeeltelijk verwoest en daarna verviel het gebouw. Na enkele eigendomswisselingen verwierf in 2007 ondernemer Peter Overlack, die nu (2023) in het kasteel werkt en woont, de kasteelruïne. In 2008 zijn de renovatiewerkzaamheden gestart, waaronder de reconstructie van de verwoeste vleugels en in 2018 was het kasteel volledig gerenoveerd. Jaarlijks wordt in het eerste weekend van de advent in het dorp en rond het kasteel de populaire jaarlijkse kerstmarkt gehouden).

Bij houten hek, brievenbussen en rode brandkraan gaat u L (Pfadfindergrab) het grindpaadje omlaag met links “stallen”. Even verder bij hoge muur loopt onder een stenen boog door en loop het bospad omlaag.

(Na bijna 100 m, aan het eind van het bospad, ziet u links beneden een stenen ongevalskruis t. h. a. drie padvindsters uit Düsseldorf, die hier op 22 juni 1930 in een ingestorte tunnel van een zandgroeve om het leven kwamen).

3. Aan de 3-sprong gaat u R verder omlaag. Boven aan de volgende 3-sprong gaat u RD (C/X/U) omlaag. Negeer zijpaden. Voorbij afsluitboom gaat u aan de T-splitsing L over de smalle asfaltweg met links de bosrand en u passeert meteen links een voetval/niskapelletje (18^e eeuw). Aan de 4-sprong, bij wegwijzer en volgende voetval/ niskapelletje (18^e eeuw) en waar u links de Georgkerk (1915) in Liedberg ziet, gaat u R over de veldweg richting Neuss/Glehn. Na bijna 600 m gaat u aan de 4-sprong (hier komt u straks terug), aan de rand van het dorpje Schlich, R (X/U) over de smalle asfaltweg.

(150 m verder ziet u rechts boven aan de bosrand weer de koepel van kasteel Liedberg).

Na 300 m bij kapelletje gaat u L en ziet u Haus Führt, dat in privébezit is en niet toegankelijk is.

Loop terug naar de uitgang en ga bij kapelletje R terug over de smalle asfaltweg. Na 300 m gaat u aan de 4-sprong R (Blankpfad) over de licht dalende klinkerweg langs de rand van het dorpje Schlich. Aan de 3-sprong gaat u RD en dan passeert u meteen rechts een speeltuintje met zitbanken, een fijne pauzeplek na 7 km lopen.

4. U steekt de Kommerbach over en loop RD de klinkerweg omhoog met links een grote tuinkas van Gartenbau Schünes (bloemen vaste planten). Aan de 4-sprong, einde tuinkassenbedrijf, gaat u bij zitbank en niskapelletje/voetval nr. 4 (1709/zie infobordje) R (Fürtherweg) over de smalle asfaltweg met rondom weids uitzicht en 150 m verder loopt onder hoogspanningskabels door. Negeer zijwegen.

(Na 400 m passeert u rechts een zitbank en niskapelletje/voetval 3 (1712/zie infobordje). Links ziet u de evangelische Vredeskerk in Glehn).

Steek na bijna 900 m, bij zitbank, afvalbak en niskapelletje/voetval 2 (1712/zie infobordje) de doorgaande weg en het tweerichtingsfietspad over en loop RD over de klinkerweg met rechts een bosstrook. Aan de 4-sprong bij bord “Landschaftsschutzgebiet” gaat u L over het smalle pad met rechts een bosstrook/sportcomplex van S.V. Glehn. Na 200 m gaat u aan de 3-sprong R over het bospad met links het tenniscomplex. Aan de T-splitsing voor groot grasveld/speelveld gaat u R over de asfaltweg en u passeert rechts de ingang van het sportcomplex van S.V. Glehn 1924. Meteen daarna bij grote parkeerplaats gaat u bij het groene toegangshek en draaihek L over de parkeerplaats met rechts de afrastering van het basketbalveld/handbalveld. Aan het einde van de parkeerplaats gaat u R over het bospad.

5. Na 25 m aan de 3-sprong, waar aan boom het bord “Rauchen Verboden” hangt (2022), gaat u L over het bospad. Negeer zijpadjes. Na bijna 150 m gaat u aan de T-splitsing R over het bosgrindpad. Negeer zijpaden. 300 m verder gaat u aan de T-splitsing, bij zitbank en afvalbak, L. Bijna 100 m verder voorbij brug over de Jüchener Bach gaat u aan de T-splitsing R over het grindpad met rechts het beekje. Meteen daarna aan de 3-sprong bij speeltuin gaat u RD over het grindpad verder langs het beekje. Na bijna 500 m gaat u aan de doorgaande weg L het tweerichtingsfietspad omhoog. Na 10 m steekt u voorzichtig de doorgaande weg over en loop RD het bospad omlaag. Let op! Na 50 m steekt u R via betonnen brug de Jüchener Bach over en volg RD het klinkerpad omhoog en u passeert meteen rechts het infobord “Nicolausklooster”

(Als u hier bij infobord L gaat, dan komt u meteen bij een Lourdesgrot, waar u een kaarsje kunt aansteken en waar zitbanken staan).

Vlak daarna aan de T-splitsing in het prachtige kloosterpark gaat u L. Bij de gedenkkapel gaat u R de klinkerweg omhoog langs de picknickbanken.

(Als u meteen voor het klooster L over de klinkerweg gaat, dat komt u in de rechterhoek bij de ingang waar u koffie en heerlijk Kuchen kunt krijgen, die u binnen of op het terras kunt nuttigen. Open do. t/m za. van 13.00 tot 17.00 uur Zondag van 11.00 tot 17.00 uur).

Loop RD langs de hoofdingang van het Nicolausklooster met rechts het prachtige park.

(In het St. Nicolaasklooster woonden tot 1802 Franciscaanse tertiars. Sinds 1905 wonen er de Oblaten van de Onbevleete Maagd Maria, die in 1953 een studiehuis voor jonge mannen stichtten, dat eind jaren 200 werd gesloten. Tot 1802 was het klooster het huisklooster van de familie Salm-Reifferscheid, die op kasteel Dyck woonde en het spirituele centrum van de keizerlijke heerlijkheid Dyck).

U passeert links de zijkant van de kloosterkerk en dan verlaat u bij parkeerplaats het park.

(Als u bij het verlaten van het park meteen L gaat, dan komt u bij de ingang van de kloosterkerk (1860), die u kunt bezoeken, Via de tweede deur rechts komt u bij het kloosterwinkeltje.

Onder de kloosterkerk, met het mooi beschilderd plafond, bevindt zich de grafkelder van de graven en prinses van Salm-Reifferscheidt-Dyck. In de kloosterkerk bevindt zich op de zuidmuur een groot grafschrift van zwart en wit marmer. Het monument toont het wapen van de graven van Salm-Reifferscheidt. Het grafschrift is het grafmonument van graaf Erich-Adolph von Salm-Reifferscheidt, die in 1673 overleden is. In het gangpad bevindt zich ook nog een grafschrift).

6. Via hoog ijzeren hek verlaat u het kloosterterrein. Steek even verder voorzichtig de doorgaande weg over en ga R over het tweerichtingsfietspad. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong bij verbodsbord L (Hahnerhof) over de asfaltweg en negeer meteen doodlopende grindweg links, waar een infobord staat over de

kastanjelaan, waar u dadelijk parallel aanloopt. Na 25 m gaat u aan de 3-sprong L over de veldweg en na 100 m loopt parallel aan de links gelegen oude tamme kastanjelaan, die in 1811 is aangeplant en die de verbinding vormt tussen het Nicolausklooster en Schloss Dyck. Volg nu geruime tijd de licht stijgende veldweg met links de monumentale tamme kastanjelaan en rechts weids uitzicht.

(Na 400 m passeert u een groot infobord. Mogelijk ziet u in de tamme kastanjelaan schapen grazen).

Na 1,1 km, waar de veldweg naar rechts buigt, gaat u L over het paadje en ga dan meteen L over het tweerichtingsfietspad. Na 30 m steekt u bij bushalte R de doorgaande weg over en volgt u RD het tegelpad met de grote tegels en met links een gazon. Steek aan het eind RD de grindweg over en loop de brede trap omlaag.

U kunt het schitterende kasteel en kasteelpark tegen betaling bezoeken. Ga dan meteen rechts de winkel in en u komt bij het kaartjesverkoop. Na het rondje door het kasteelpark, waar u ook iets kunt drinken en eten, verlaat u via een andere winkel het park en ga dan R over de parkeerplaats. Ga dan verder bij * in dit punt.**

Wilt u dat niet loop dan RD tussen de winkels door ** en steek dan RD de parkeerplaats over. Aan het eind van de parkeerplaats gaat u L. Aan de doorgaande weg gaat u L het grindpad langs de rode beukenlaan omhoog. Na 100 m gaat u aan de 4-sprong, bij trafokast en zitbank, R en u komt weer op de grote parkeerplaats.**

Schloss Dyck

Schloss Dyck, een waterburcht, was het centrum van de rijksheerlijkheid Dyck en werd in 11^e eeuw voor het eerst genoemd. Het geslacht Salm-Reifferscheidt-Dyck stierf in 1888 uit. In 1999 bracht de laatste adellijke eigenaresse, Marie Christine Wolff Metternich, het kasteel onder in een stichting, die als doel heeft, de tuinarchitectuur en de landschapscultuur te bevorderen.

In 1794 werd in het kasteelpark een Engelse tuin aangelegd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) werd de warmtetoevoer gestopt en stierven veel planten af. De tuinen vormen sinds de Landesgartenschau van Noordrijn-Westfalen in 2002 de voornaamste attractie van het kasteelcomplex. Er is o. a. een bamboetuin ingericht, terwijl ook talrijke kunstenaars beeldhouwwerken en installaties in het kasteelpark hebben opgesteld.

In het weekend, met name op zaterdag, is de kans heel erg groot dat u hier bruidsparen tegen komt.

Auteur: Jos Wlazlo

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, vervoelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.